



TEKST IDO POELMAN

BEELD EIZE HOEKSTRA, NEL VAN DER MEYDEN, PAULA BULK

» De laatste keer, voorafgaand aan 2023, dat we bij de WV Aalsmeer te gast waren voor een NK op de Westeinder (mooi wedstrijdwater en een zeer gastvrije vereniging) is al weer negen jaar geleden. “Hier zouden we toch vaker ons NK moeten houden”, denk ik dan. Dat is wat ik vooral overgehouden heb aan het NK van 2023.

Opvallend bij de WV Aalsmeer is de hoeveelheid vrijwilligers die bij ons evenement was betrokken. Zo werd er onderwets bardienst gedraaid door de leden van de vereniging, werden we door vrijwilligers geholpen bij het uittakelen van de Regenbogen op de laatste wedstrijddag, waren er vrijwillige parkeerbegeleiders en hadden vrijwillige koks een heerlijke Boeuf Bourguignon voor ons bereid op de zaterdagavond van het evenement. En dan vergeet ik nog bijna de vrijwilligers van het wedstrijdcomité. Hulde voor jullie allemaal.

Vrijwel geen sportevenement of sportver-

eniging in Nederland kan zonder vrijwilligers en die zijn er blijkbaar ook altijd. Daar mogen we ons gelukkig mee prijzen. Dat realiseerde ik mij tijdens het afgelopen NK.

Iedere grote sportman of -vrouw is ooit begeleid of opgeleid door vrijwilligers. Het resultaat daarvan is ook dat Nederland op sportgebied toch aardig kan meekomen. Nederland behaalde op de Spelen van 2020 in totaal 36 medailles, het hoogste aantal ooit, en eindigde in het medailleklassement op de zevende plaats (nog voor grote sportlanden als Duitsland, Frankrijk en Italië). Dat betekent de hoogste klassering ooit. Die kunnen al die vrijwilligers, wat mij betreft, in hun zak steken.

Via dit artikeltje wil ik, en dan spreek ik zeker ook namens al onze Regenboogzeilers, alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor de sport en onze sport natuurlijk in het bijzonder. ☺

“HULDE VOOR JULLIE ALLEMAAL”

Verrassingen alom tijdens NK 2023

TEKST FRANK TOL, ERNST-JAN BEUKERS, BOELE BEUKERS (RB 108)
BEELD ROBERT KAMPSCHREUR, ERNST JAN BEUKERS
NEL VAN DER MEYDEN, FRANK TOL & IDO POELMAN





» **Het NK werd dit jaar op de Westeinder georganiseerd door W.V. Aalsmeer (WVA) in samenwerking met de Regenboogclub. Wat een warm welkom hebben we gekregen van de vele vrijwilligers van de watersportvereniging. Ook op de plas was het warm.**

De voorbereidingen voor Team 108 begonnen wat rommelig. Derek zijn agenda was behoorlijk gevuld in de dagen vooruitlopend op de donderdag, dus hadden wij aangeboden de 50 voor het eerst dit jaar uit de winterstalling te halen. He-las was er een probleem bij de stalling in Loosdrecht, dus terug naar Leimuiden en de 108 alvast gebracht.

Op donderdag met behulp van de trouwe steun en toeverlaat Ernst-Jan de 108 in topconditie te water gelaten, klaar om op vrijdag te beginnen aan ons 30e NK in de Re-

genboog. Vrijdag van huis naar de Westeinder gefietst, wat al de eerste verrassing van de dag was.

Helder palaver en de wind zou er op vrijdag zeker zijn en de intentie was om wel vier potjes te varen omdat de vooruit-zichten voor zaterdag minder gunstig zouden zijn. WVA Buur-man Mark Blees had prachtige polo's gemaakt en gratis ter beschikking gesteld aan alle deelnemers. Dank je wel Mark!

Voor zaterdag hadden wij Alwin van Daelen gecharterd, omdat Frank die dag onmogelijk kon varen.

**“EN WAT EEN WARM WELKOM
HEBBEN GEKREGEN VAN DE VELE
VRIJWILLIGERS VAN DE WATER-
SPORTVERENIGING. OOK OP DE
PLAS WAS HET WARM”**

Potje één was een prooi voor Max Blom in de 131 gevolgd door Peter Bijlard (RB 87) en Sven Coster (RB 60). De 108 was één van de zes boten die de tijdslimiet niet hebben gehaald. Voor zover mij bekend werd deze re-



gel voor het eerst tijdens een NK toegepast. Helaas zakte de wind er helemaal uit en na een uurtje wachten op wind werd het verstandige besluit genomen om de vloot naar binnen te halen.

Het wachten werd aangenaam doorgebracht door sommigen op allerlei "Toys for the Boys" in de vorm van e-foiling-apparatuur in het water en een hapje en drankje bij Manfred van Munster aan boord. (Heb ik van horen zeggen, want ik was op de fiets alweer op de terugweg.....)

Er was een heel gezellig diner georganiseerd op loopafstand van de WVA.

Zaterdag was ik er niet, maar kreeg om 08:30 uur een foto via de WhatsApp van Alwin vanaf een mistig WVA-balkon en kreeg bericht dat er in ieder geval tot 12:00 uur niet gestart zou worden. Voor wedstrijdverslag van de zaterdag kunnen we ons beperken tot de conclusie dat er niet is gevaren.



UITSLAG WK WESTEINDER		
1	60	SVEN COSTER, MICHIEL SLUYTERS, DIRK JAN LUCAS 12 PUNTEN
2	131	MAX BLOM, BORIS BULK, BOUDEWIJN BECK 13 PUNTEN
3	108	FRANK TOL, ERNST JAN BEUKERS, BOELE BEUKERS 15 PUNTEN

kende dit dat de TLE niet meer zou tellen bij een fatsoenlijk resultaat. Alleen hadden we geen flauw benul wat de stand was en konden we op de website(s) geen tussenstand vinden.

Mochten sommige zeilers ons opeens als verrassend kampioenskandidaat beschouwen, dan kon die gedachte meteen overboord worden gegooid na de start. Sven, Dirk-Jan en Michiel (RB 60) gingen er met de oren in de nek als een speer vandoor en voeren onbedreigd naar een eerste plaats en daarmee werd hun kampioenschap veilig gesteld.

Achteraf leuk om te zien hoe spannend het uiteindelijk is geweest met slechts drie punten verschil tussen de 1e en 3e plek. Ook bijzonder dat Max het kampioenschap in de laatste wedstrijd aan zijn neus voorbij zag gaan en met slechts één punt achterstand de tweede prijs bemachtigde.

Bij aankomst op de WVA werden wij zeer hartelijk gefeliciteerd door al onze tegenstanders. Zij wisten eerder het eindresultaat dan wij. Confuus begonnen wij met aftuigen, waarbij

wij als verdoofd de 108 op de trailer van de 139 hebben gezet. Sorry voor de vertraging sportvrienden!

Dat wij juist in de 108 dit resultaat hebben behaald voelt wel heel erg goed omdat menig wenkbrauw opgetrokken werd, toen bekend werd dat wij de 139 ingeruild hadden voor de 108.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking werden wij verwend door de vrijwilligers van WVA met bitterballen en haring.

Een vraag die bij ons nog openstaat is waar de wisselprijzen zijn voor nummer twee en drie?

Samenvattend hadden wij natuurlijk liever elke dag de geplande wedstrijden gevaren maar het was zonnig, warm en heel gezellig! Dank aan iedereen die meegeholpen heeft aan de organisatie.

Sven, Dirk-Jan en Michiel, van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap! 🏆